



Club Sueco Svenska klubben

En höstresa till Madrid 2017

En 4 dagarsresa till Madrid, staden som aldrig sover, började med kaffe och bockadillos efter ca. 20 mil för att sedan fortsätta till Aranjues där vi avnjöt en god lunch på Rana Verde vid floden Tajo. Efter en rundtur med chiquitren i staden och prinsens trädgård vid de spanska kungarnas vårslott, åkte vi vidare till Madrid och hotellet.

Dag 2

Först en panoramisk tur med bussen där vi stannade till vid bl.a. tjurfäktningsarenan Las Ventras, Bernabeu-stadion (Real-Madrid stadion) och finans -kvarteren med dess skyskrapor. Sedan en god lunch på Plaza

Mayor innan rundvandringen i Austriaskvarteren där de flesta hann med ett besök på museet Reina Sofia för att bl.a. se Picassos`Gernica`

Dag 3

Efter frukost åkte vi upp till Valle de los Caidos och El Escorial. Under världens högsta kors i ett magnifikt kyrkorum kunde vi besöka Francisco Franko och mitt emot honom Jose` Antonio Primo de Rivieras gravar. Efter detta åkte vi till El Escorial och besökte bl.a. gravkammaren där Spaniens samtliga kungar och deras gemåler ligger. Den gravkammaren är nu full och var Spaniens nuvarande kung skall ligga är ännu ej klart.

Lunchtime på restaurang La Cueva en av de äldsta restauranterna i Escorial, därefter buss tillbaks till Madrid för egna kvällsäventyr.

Dag 4

Ledig förmiddag i Madrid där det finns hur mycket som helst att se. Parken "Campo del moro", kungliga slottet med sina ca. 2800 rum, katedralen "Almudena" som är den största i Europa med 40 pelare och 20 privata kapell där fortfarande personer begravs samt alla museer, 4 dagar till hade varit bra.

En trevlig resa med ett fantastiskt gäng

Hälsningar Aktivitetssektionen

Torbjörn Adamsson